

Van : Kerkelijk Bureau  
Datum : 22-03-2023  
Betreft : Jaarverslag - ter publicatie

## **JAARVERSLAG 2022**

Vanaf 23-01 mochten we weer 'Covid-19 proof' reserveren om bij de dienst aanwezig te zijn. En vanaf zondag 20-02 hoefden wij ook niet meer te reserveren voor een plekje in de kerk. Fijn dat het allemaal weer wat meer normaler werd.

### **De raad**

De raad heeft het afgelopen jaar 12 keer vergaderd en had 2 keer een themamiddag.

### **Gemeentevergadering/avond**

De jaarvergadering van 23-03 en de gemeente avond van 10-11 konden fysiek of online worden gevolgd.

### **Activiteiten naast de zondagse samenkomst**

#### **Gebed**

- Week van gebed voor eenheid 2022 – 16 t/m 23-01 met als thema : 'Licht in het duister'. Gebed voor eenheid van Christenen samen, voor hun wijk, voor de wereld. Deze gebedsbeweging begon 175 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden.
- De Gebedsbrief kwam 1 x per 3 weken uit. Hierin staan o.a. de specifieke gebedspunten die waren aangevraagd door gemeenteleden en vrienden. Ook de gebedsverhoringen en de dankpunten worden hierin vermeld.
- Op 17-06 was de Nacht van Gebed; bidden voor onze broers en zussen die worden vervolgd om hun geloof.
- Op 30-10 was er een Praisesamenkomst van aanbidding en gebed, als tegenhanger van de halloween-avond. Op deze manier willen wij als gemeente een ander geluid laten horen. Een geluid dat over Leven gaat!
- Eens per maand bidstond van 9.00-10.00 voor een nieuw gebouw op de zaterdag, met gebed en aanbidding, Gods aangezicht zoeken, Hem aanbidden, stil worden en met elkaar delen. Vanaf 12 november werd dit wekelijks.

#### **Vrouwen en mannenactiviteiten**

- Special-For-You kwam 6 x bij elkaar. Op 28-11 was de laatste bijeenkomst van Special-For-You.
- Girl Power is op 09-07 bij het kooklokaal van de Maargieshoeve geweest voor een overheerlijk lunchbuffet.
- De BAM -mannen hebben op 14-04 een rondleiding gehad op de Joodse Begraafplaats.
- Tot de zomervakantie zijn er Connectgroepen waar we geheel vrijblijvend met elkaar samen konden op trekken.

#### **Onderlinge samenkomsten, studie en onderwijs**

- De huiskringen gebruikten het boek 'Bidden' Leren van Jezus, van Theo van den Heuvel tot aan de zomer, en daarna 'God is groter dan je denkt'; Groei in je geloof met de profeet Elisa, door René van Loon.
- Vanaf 08-04 vier presentaties over 'Babel onze eindtijdvijand'.
- De Introkring startte weer vanaf 31-10. In 4 avonden ga je hier Baptistengemeente Het Baken beter leren kennen en ontmoet je 'nieuwe mensen'.
- Bijna elke 2e zaterdagochtend van de maand werd er weer geschilderd in de kerk.

Vervolg →

### **De jeugd**

- De 12+ groep komt eens per maand bij elkaar. Verder hebben ze 1x per maand Bijbelstudie – jeugdavonden – jeugduitje 12+ en 16+.
- De 16+ groep kwam bij elkaar tot de zomer. De 20+ kring; leiding en deelnemers zorgden zelf voor onderwerpen. Na de zomer een groep van 7 jongeren tussen de 17 en 23 jaar en zijn, op 1 x na, elke 14 dagen bij elkaar geweest.
- Op 11 juni de EO – jongerendag; met 5 busjes en 1 auto naar Ahoy Rotterdam. Dankbaar voor de samenwerking met de Hogewalkerk, Kleine kerk en Mozaïek 0521. Een mooi feest voor de jongeren.

### **De mouwen opstropen/Verhuizing**

Wekelijks komen er mensen in het gebouw. Op 27-02 was de laatste dienst aan de Dolderweg en gingen we vanaf 06-03 tijdelijk kerken bij onze broers en zussen van de NGK (Hogewalkerk) op de middag. De verhuizing van de inventaris gebeurde op 5, 12 en 19 Maart. Het is gelukt om al de inventaris onder de pannen te krijgen.

### **Zending**

Bakkie+ – een goed gesprek met voorbijgangers, met een lekker bakkie koffie op de zaterdagochtend bij de Oosterpoort.

### **Overige activiteiten**

- Er zijn acties gehouden voor Oekraïne met een tuinplantenactie door Het Baken en de Hogewalkerk.
- Actie t.b.v. het Bouwfonds door verkoop viooltjes.
- Schrijfactie vervolgde christenen op zondag 13-11.
- Op weg naar DE Vrede! Kerstwandeling 2022 op zaterdagmiddag 17-12 van 16.00 uur tot 18.00 uur. Een route langs veel Kerken, waar van alles te doen en te zien was.

### **Kerst en Oudjaar**

- Door de raad zijn boodschappen-cadeaubonnen uitgedeeld onder de mensen van de gemeente die het nodig hebben.
- In samenwerking met een plaatselijke bakker hoeven wij dit jaar niet zelf te bakken, maar kunnen wij zelfs kiezen uit meerdere lekkernijen zoals oliebolletjes, suikerbrood, krentenbrood. De opbrengst is voor een nieuw gebouw. Ophalen kon op 29 december.

### **Bijzondere diensten**

- Dit jaar geen Getuigenissendienst i.v.m. het aansluiten bij het initiatief om een dag apart te zetten om te bidden en te vasten. Thema van deze dienst was 'Ik werp ook mijn steen' met o.a. Psalm 95:1-7.
- Er zijn in de zomermaanden vier Openluchtdiensten in Park Rams Woerthe gehouden om 10.00 uur. Ook voor de kleinsten werd gezorgd met verhaal/schminken/spel/knutselen o.l.v. het zondagschoolteam.
- Wij mochten dit jaar twee bruiloften meemaken.
- Opdragen. Het opdragen van kinderen is ook altijd weer een mooie gebeurtenis voor ons als gemeente, maar zeker ook voor de ouders, een stukje teruggeven aan God. Op 29-05 werd er een kindje opgedragen.
- Doopdienst: wij zijn blij dat wij vrij onze keuze voor God mogen maken. Op 12-06 was er een doopdienst bij de Ruxveense vijver.
- Buiten deze diensten hadden we natuurlijk ook de diensten die helemaal geregeld worden door onze jeugd. De thema's waren 'Getuigen op social media', 'Geloof, Hoop en Liefde', 'Hoe vergeef je een ander' en 'De Liefde'.
- De Startzondag op 18-09 in Diever startte om 10.30 uur met een samenkomst in de grote zaal. Het ontmoeten staat centraal deze dag. Samen God groot maken. Voor de kinderen is er een grote speelzolder aanwezig. Er is zelfs een overdekt zwembad waar we gebruik van mogen maken. Samen eten en genieten van en met elkaar.
- Op 4 december zijn we weer naar Diever gereisd, waar we gezamenlijk in de dienst het Avondmaal hebben gevierd.
- Op 25 december het bekende kerstverhaal in een verrassende vorm, voor en door jong en oud. Om 10.00 uur dienst op een andere locatie in Steenwijk, met na afloop koffie/thee/warme chocolmelk met wat lekkers.

### **Aantal leden en vrienden in 2022**

Het jaar 2022 begonnen we op 01-01-2022 met 104 leden en 51 vrienden. Het jaar eindigden we op 31-12-2022 met 100 leden en 50 vrienden.

Mutaties waren : 12 uitgeschreven en 8 ingeschreven bij de leden. De mutaties bij de vrienden waren : 4 uitgeschreven en 3 ingeschreven.

1 Lid mocht zich voegen bij haar Heiland.

### **Geboortes**

Vaak wordt bij een presentatie het beste voor het laatst bewaard; de ouders zullen het daar vast mee eens zijn.  
Er werd een dochter geboren.

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand.  
Moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed.  
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!  
Joh. de Heer